

SRI LANKA 2019

Ankomst til Negombo, Sri Lanka

Vi ankommer til Colombo og bliver mødt af vores lokale repræsentant, der sørger for transport til hotellet i Negombo, der ligger ca. ½ times kørsel fra lufthavnen. Her slapper vi af efter den lange flyrejse og kan nyde resten af dagen/aftenen på Goldi Sands hotel. Overnatning i Negombo på Pledge3

Videre til Anuradhapura

Efter morgenmaden bliver vi hentet af vores chauffør, som tager os fra Negombos strande nordpå mod Anuradhapura. Vores første møde med Sri Lanka byder på palmelunde, rismarker og små landsbyer. Turen vil tage omtrent 3 ½ time, og vi får således et herligt indtryk af landskabet.

Efter ankomst til Anuradhapura er resten af dagen til fri disposition.

Overnatning i Anuradhapura på Palm Garden Village Hotel

Efter morgenmaden tager vi på rundtur i området. Anuradhapura er en gammel kongeby med en interessant gammel bydel, der huser en stor mængde arkæologiske vidundere. Byen er en del af UNESCO's verdenskulturarv, og den religiøse arkitektur skal vi naturligvis se nærmere på, men den frodige kulisser og grønne nuancer er bestemt også værd at nævne – de mange søer, syngende fugle og lotusblomster skaber en oase, som er underskøn at opholde sig i. Anuradhapura er berømt for sine velbevarede ruiner, blandt andet skal vi på rundturen besøge ruinerne af det gamle kongepalads, som ligger i dejligt fredelige omgivelser. Andre buddhistiske monumenter inkluderer enorme, hvidpudsede stupaer og fine bassiner og storestensskulpturer, og turen kommer også forbi buddhisternes hellige botræ fra cirka 200 f. kr.

Vi besøger det hellige bjerg Mihintale, der via en trappe leder os op på toppen, hvor der er flere religiøse templer og dagobaer. Her nyder vi, sammen med utallige pilgrimme der valfarter hertil, den storslåede udsigt over det omkringliggende landskab. Historien fortæller at det var her på bjerget, at Buddhas lære havde sit indtog i år 247 f.Kr.

Dagstur til Wilpattu Nationalpark

Vi tager meget tidligt om morgenen af sted på 'game drive' i Wilpattu Nationalparken – den største af Sri Lankas nationalparker. Wilpattu indeholder en hel del søer, som er med til at skabe gode betingelser for dyrelivet. Den mest berømte beboer i parken er leoparden, der dog ikke poserer for hvem som helst.

Kattedyrene bliver spottet, men det sker ikke hver gang, så bevidstheden om, at de er der, må nogle gange være tilstrækkeligt. Rækken af dyr tæller også læbebjørne, elefanter, hjorte, vildsvin, bøfler og krokodiller. Wilpattu er ikke lige så besøgt, som Yala eksempelvis er. Fordelen herved er, at antallet af jeeps ikke er lige så nævneværdigt. Vi har i højere grad parken for os selv, hvilket kun gør oplevelsen større.

Anuradhapura – Dambulla grottetempel – Kandy

Dambulla grottetempel – Kandy

I dag bevæger vi os længere sydpå. Endemålet er Kandy, men vi gør flere holdt undervejs på ruten. I Dambulla besøger vi et grottetempel, som er det bedst bevarede og mest omfangsrige på Sri Lanka. Grotten huser overdådige buddhistiske helligdomme, vægmalerier og hele 157 statuer. Den religiøse kunst, der gemmer sig i dette skatkammer, er ganske unik, og stedet er derfor optaget på UNESCO's verdensarvsliste. Hulerne stammer fra omkring år 100 f.Kr. Vi lægger også turen forbi et marked, hvor der bugner med grøntsager. Dambulla er nemlig centrum for grøntsagsproduktionen på Sri Lanka. Der er garanti for at støde på vegetariske eksemplarer, som man ikke finder hos en almindelig dansk grønthandler.

Overnatning i Kandy på Hotel Suisse

Kandy, Sri Lankas buddhistiske centrum

Kandy - det buddhistiske centrum

I Kandy er vi nået til det buddhistiske centrum af Sri Lanka. Dagens to højdepunkter omhandler et helligt tempel og en samling orkideer ud over det sædvanlige. Vi lægger ud med planteriget. Blomsterne findes i den kongelige botaniske have, Peradeniya. Haven er især kendt for sin store variation af orkideer. Vi går en tur rundt og kigger på de mange farverige planter. Herefter gælder det Dalala Maligawa, "Tandens Tempel", hvis største skat er tanden, der efter sigende tilhørte selveste Buddha.

Det er derfor et ekstremt helligt sted, som munke besøger og hylder med lotusblomster. Selve tanden får man dog ikke at se, den befinder sig nemlig bag lås og slå. Legenden fortæller, at den originale tand blev transporteret til Sri Lanka, gemt i håret på en prinsesse, men hvorvidt tempeltanden er den ægte vare, kan ikke siges med sikkerhed. Det afholder dog ikke fra massive fejringer i juli-august, hvor Buddhas odontologiske rester markeres ved et 10-dages optog gennem Kandy. Her får den alt, hvad den kan trække af trommer, dans og elefanter (hvoraf én bærer en kopi af tanden) – festlighederne kulminerer med en ceremoni foran selve Tandens Tempel.

Kandy til Hatton med tog, besøg i te plantage

Kandy til byen Hatton

Vi tager med tog fra Kandy til Hatton og nyder udsigten på den to-tre timer lange togtur. Fremme i Hatton bliver vi mødt af vores chauffør og besøger en te plantage på vores vej til hotellet. Landets te produktion er noget af det, Sri Lanka er kendt for. Sri Lankas gamle navn, Ceylon, er også navnet på den sorte te, der dyrkes på øen, og som er blevet øens specialitet. Også grøn og hvid te dyrkes her, men i mindre omfang. Der kan naturligvis købes te med hjem som souvenir, ligesom vi får mulighed for at smage på den verdensberømte te. Fremme i Hatton er der mulighed for at leje cykel og tage på tur i den frodige natur.

Overnatning i Hatton på Mandira Strahdon Bungalow

Hatton, dagen på egen hånd

Dagen i dag kan bruges på at slappe lidt af ved hotellet efter nogle begivenhedsrige dage og nyde udsigten til det smukke højland, hvor dekorative temarker pryder landskabet. Måske med en bog i hånden – og en kop varm te.

I kan også gå en tur i området eller bruge dagen på cykel. Er eventyrlysten stærk, er der også mulighed for at tage på en længere udflugt, og her i området er det aktive element stærkt repræsenteret. Cirka en times kørsel fra Hatton finder vi Adam's Peak, som kan bestiges i det tidlige morgengry. I Horton Plains er der fine vandringsmuligheder, men også her kræver det lidt transporttid, en cirka 1-2 timer fra Hatton.

Hatton – Sinharaja regnskov

Efter morgenmaden kører vi til Sinharaja. Vi nyder et frokoststop på Plantation Hotel, hvis restaurant har en suveræn placering direkte ned til floden. Det er pudsigt sted med et interimistisk Rolls Royce-museum i garagen. Et stykke bonusinfo går ud på, at krigsfilmene "Broen over floden Kwai" fra 1976 blev optaget i netop dette område. Efter frokosten begiver vi os videre til Sinharaja.

Overnatning i Sinharaja på Boulder Garden

Sinharaja, udflugt til regnskoven

Fra morgenstunden gælder det endnu en fascinerende naturoplevelse, når vi tager på formiddagsudflugt i den frodige Sinharaja-regnskov. Vi bor nærmest klos op ad regnskoven og har dermed naturen placeret på første parket. En dygtig engelsktalende guide med eminente spotte-evner vil føre os rundt, og hvor vi i Wilpattu har mulighed for at spotte større dyr, er der her i regnskoven fokus på den krybende og kravlende af slagsen og et ganske varieret planteliv. Krybene består af forskellige insekter, padder, kamæleoner, edderkopper og slanger. Det er et varmt og fugtigt miljø, som man ville

forvente det i tropiske omgivelser, så husk endelig at have fyldt vandflasken godt op. En anden af regnskovens kravlende væsner er igler, som vi selvfølgelig gerne vil holde os på afstand af. Løsningen er at tage specielle julelignende sokker på, når vi vandrer rundt. De kan købes på stedet, og synet af de her tykke sokker i sandalerne bør foreviges – det får enhver til at se virkelig øm ud! Eftermiddagen er til egne eventyr. Her er mulighed for at leje kajak eller mountain bike gennem hoteller eller tage på endnu en vandretur i regnskoven.

Sinharaja til Unawatuna-stranden

Vi forlader Sinharaja og kører til Unawatuna. Unawatuna er gennem de seneste år på mange måder blevet synonymt med Sri Lankas strande uden for charterområderne. Unawatuna ligger i en lille fin bugt på blot en god kilometers længde. I den ene ende ligger en fin lille pagode og i den anden et klippebånd. Den beskyttede bugt, gør at der ikke er samme stærke understrøm, som man oplever mange andre steder på Sri Lanka, dog skal man altid være opmærksom på både brænding og strøm. Man fristes næsten til at kalde Unawatuna for paradisisk, sandet er lækkert og gyldent, stranden er de fleste steder rigtig flot og fortsætter bugten rundt.

Vi overnatter på Thaprobhan Beach House, der er et mindre strandhotel med kun 12 værelser, beliggende direkte ved Unawatunas smukke sandstrande. Stedet har en hyggelig og intim stemning og fantastisk Sea food retter i restauranten, der ligger med direkte udsigt over Unawatuna-bugten.

Unawatuna - badeferie

Afslapning i Unawatuna

Dagene ved Unawatuna stranden går hurtigt med er at nyde omgivelserne og slappe af ved stranden og nyde veltilberedte fiskeretter på de lokale restauranter de næste dage. Der er flere muligheder for dagsudflugter fra Unawatuna til fx Galle, som ligger en kortkøretur i autorickshaw (Tuk Tuk). Galle er Sri Lankas smukke gamle koloniby beliggende ved øens sydspids, hvor byens juvel består af et fort, som blev bygget af portugiserne og hollænderne. Galle er en yderst smuk og charmerende by der i dag optræder på UNESCOs liste over verdensnaturarv. I kan leje cykler og besøge en af de nærliggende fiskerlandsbyer eller cykle en tur ud i rismarkerne, der ligger lige bag strandområdet.

Unawatuna, ophold i strand byen

Svajende palmer og azurblåt hav

Unawatunas kystbyggeri er en samling besynderlig klondike, men der er faktisk ret hyggeligt og bag selve strandområdet ligger der en hyggelig kyst landsby med en herlig og afslappet stemning. Her er et utal af hyggelige cafeer, restauranter og masser af småbutikker. Der kan være en glad og livlig stemning i Unawatuna men heldigvis er der endnu ingen vilde fester, men vi har erfaret, at der til tider kan høres musik fra cafeerne til ud på de sene aftentimer. Og alligevel er vi på alle måder langt fra charterturismes højhuse eller gigantiske internationale resorts og Hikkaduwas tunge trafik i gaderne. Unawatuna er på mange måder et udviklet rejsendes paradys, der hvor man oplever trope-Sri Lanka på bedste vis.

Sidste dag på stranden

Vi nyder dagen på stranden eller ved hotellet.